

De keuze van de redactie uit tentoonstellingen, open dagen en andere evenementen op tuinen- en plantengebied in de maanden december, januari, februari vindt u hieronder. Controleer voor vertrek wel even de openingstijden op de betreffende websites.

■ Tentoonstelling Wild

T/m zondag 16 december (di t/m vr 10-17 uur, za-zo 11-17 uur)

Toegang € 10

In de 17e en 18e eeuw woonde aan Herengracht 366-368 de roemruchte en rijke familie Cromhout, grote kunstliefhebbers en verzamelaars. In die panden hangen nu prachtige dieren-tekeningen onder de naam 'Wild. Tekeningen naar het leven'. Vanaf de opening van Artis Natura Magistra in 1838 kwamen kunstenaars er dieren bestuderen en tekenen. Eerder waren er nauwelijks wilde dieren beschikbaar om na te tekenen, wel veel vee – een kunstenaar als Paulus Potter was er vermaard om.

Cromhouthuis, Amsterdam
www.cromhouthuis.nl

■ Bosuilwandeling Doorwerth

Vrijdag 21 december (19-21 uur)

Deelname € 7,50. Reserveren noodzakelijk.

De bosuil mag met zo'n 5.500 broedparen de meest voorkomende uil in Nederland zijn, toch is hij zelden te zien en hebben de meeste mensen het karakteristieke 'oehoe' ook nog nooit in het echt gehoord. In de winter, voorafgaand aan de broedtijd, stellen bosuilen hun territorium vast door hun roep duidelijk te laten klinken. De boswachters van Het Gelders Landschap nemen u mee de natuur in, in het donker.

Kasteel Doorwerth
www.glk.nl/activiteiten

onze eigen tuin GEKOZEN

■ Tentoonstelling Planten op reis

T/m zondag 6 januari (di t/m zo 11-17 uur)

Toegang € 10

Verzamelaars brachten planten mee uit verre landen, als basis voor medicijnen, om er geld mee te verdienen, of als souvenir. Veel van die uitheemse planten raakten ingeburgerd in tuinen en parken, ook in de tuin van Museum De Buitenplaats. Die planten waren de aanleiding voor de tentoonstelling die door Anita Walsmit Sachs, gerenommeerd botanisch kunstenaar, werd samengesteld. Zij en zes andere botanisch kunstenaars tekenden planten met een verhaal: hoe de plant in hun land terecht kwam bijvoorbeeld of een persoonlijk verhaal.

Museum De Buitenplaats, Eelde
www.museumdebuitenplaats.nl

■ Tentoonstelling Botanische meesterwerken

Vrijdag 1 februari t/m zondag 12 mei (di t/m zo 10-17 uur)

Toegang € 13,50

De tekeningen van de broers Franz en Ferdinand Bauer zijn relatief onbekend in Nederland, maar het zijn uitzonderlijke botanische kunstwerken. Ferdinand bracht tijdens verre wetenschappelijke expedities de natuurlijke rijkdom in kaart, terwijl Franz nauwkeurig planten, bloemen en dieren bestudeerde in

Kew. De tentoonstelling laat behalve originele aquarellen en veldtekeningen ook prachtig geïllustreerde botanische boeken van de broers zien.

Teylers Museum, Haarlem
www.teylersmuseum.nl

■ Open tuin De Wildenborch

Zaterdag 23, zondag 24 februari (11-15.30 uur)

Toegang € 3

Wanneer de sneeuwklodjes en winterakonieten op De Wildenborch geplant zijn is ons niet bekend, maar dat moet al een hele tijd geleden zijn. Ze hebben zich in de loop van de tijd gestaag uitgebreid en vormen nu grote velden, heel indrukwekkend. Reden genoeg om de tuinen in februari open te stellen voor de liefhebbers. Ook de prachtige beukenhagen en de langgerekte zgn. romeinse vijver zijn de moeite waard. Een aangegeven route voert de bezoeker langs al dit moois.

De Wildenborch, Vorden
www.wildenborch.nl

■ Sneeuwklodjeszondag Groningen

Zondag 24 februari, zondag 3 maart (11-17 uur)

Toegang € 3, dan wel gratis

Vier open tuinen in het kader van de Oost-Groninger bloembollenroute. De eigenaren van The Stonefarm, City Channel Garden en Tuinfleur in Oost-Groningen zijn sneeuwklodjesverzamelaars; in hun tuinen staan dus veel verschillende soorten. Wubsbos heeft dan wel niet veel verschillende maar wel heel erg veel sneeuwklodjes – de hele 1700 m² grote bostuin middenin Winschoten staat er vol mee.

The Stonefarm, Stadskanaal, www.stonefarm.nl; City Channel Garden, Stadskanaal; Tuinfleur, Oostwold, www.tuinfleur.nl; Wubsbos, Winschoten, www.wubsbos.nl

VERWACHT

Het lentenummer 2019 van onze eigen TUIN wordt een wat baldadig nummer. Het begint al op de omslag met het brutaalst denkbare geel, dat van **Forsythia** – de heester die door

velen verguisd wordt. Voor **afrikaantjes** geldt dat ook en toch is over beide ook veel goeds te zeggen. Dat doen we dus.

Over zogeheten **pionierplanten** schrijven we, slimme planten die meteen een nieuw stuk grond bezetten en over tuiniers die een aan hun tuin grenzend stukje gemeentegrond innemen, al dan niet met toestemming. Nogal

gedurfd? Ach, brutalen hebben de halve wereld. In nieuwe rubrieken bieden we ruimte aan **aanstormend talent** in de tuin- en landschapsarchitectuur en aan **historische figuren** en hun belang op datzelfde gebied.

We durven in alle bescheidenheid wel te zeggen dat u zult opkijken van ons lentenummer. Het verschijnt op 23 februari.

