

onze eigenTUIN

verschijnt 4x per jaar: eind februari, eind mei,
eind augustus en eind november
65e jaargang, nummer 3
Opgericht in 1955 door Mien Ruys en Theo Moussault

Redactie

Leo den Dulk, Rose-Marie Gerritsen (hoofdredacteur),
Brian Kabbes, Jan Willem Mijs,
Karin Schacknat, Anet Scholma,
Zwaan Kuiper (redactieassistent)

Vormgeving

Ido van der Kraan

Cover

Marleen Wienk

Illustraties

Cyprian Koscielniak, Ondine de Kroon,
Rose-Marie Gerritsen

Redactieadres

onze eigenTUIN
Amstel 157
1018 ER Amsterdam
redactie@onze eigentuin.nl
telefoon (020) 627 97 27

www.onze eigentuin.nl**Abonnementen**

Jaarabonnement € 31,50 betaling via incasso
Incassant-ID: NL79ZZZ331206330000
Incassodata 2019: lentenummer op 2 januari,
zomernummer op 1 april, herfstnummer op 1 juli
en winternummer op 1 oktober. Het machtigings-
kenmerk is gelijk aan uw abonneenummer.
Prijs bij betaling via andere methoden € 33,50
Prijswijzigingen voorbehouden.
Opzeggingstermijn: drie maanden; het eerste
abonnementsjaar kan niet tussentijds
worden opgezegd.
Amstel 157, 1018 ER Amsterdam
abonnementen@onze eigentuin.nl
telefoon (020) 320 28 23

Losse verkoop

onze eigenTUIN is in een aantal winkels te verkrijgen;
zie pagina 62. Prijs los nummer € 7,95
(prijswijzigingen voorbehouden)

Advertenties en Pr

Erna Beerda, pr@onze eigentuin.nl
telefoon (06) 473 777 17

Marketing

marketing@onze eigentuin.nl

issn 0030-3194**Druk**

Veldhuis Media BV, Raalte

Papier

Binnenwerk 90 grs. hv mat mc, G-print
Omslag 150 grs. hv mat mc, G-print

De redactie van onze eigenTUIN heeft getracht alle
rechthebbenden van gebruikte foto's en illustraties
te achterhalen. Wie desondanks meent rechten te
kunnen laten gelden kan zich wenden tot
onze eigenTUIN.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

© Uitgeverij Het Huis van Linnaeus B.V.

Bollen & knollen

65

Tuinieren is vooruitzien, in sommige gevallen zelfs wel een half jaar vooruit, bijvoorbeeld als het om bloembollen gaat. Want om in de lente te kunnen worden begroet door al die fraaie voorjaarsbloeiërs is het noodzakelijk in de herfst de bollen en knollen te planten. Maar dan heb je ook wat om naar uit te kijken als de gure winter plaats gaat maken voor het prille voorjaar.

Dit nummer gaat over bollen en knollen in al hun interessante verschijningsvormen, over de brede reeks aan associaties die ze weten op te roepen, over de toepassingsmogelijkheden, over de eeuwenoude beplantingen rond de eerste steenhuizen tot de gekte die het sneeuwkllokje losmaakt bij de ware verzamelaar, en over de veelvormige bosanemonen daar ergens tussenin.

Als de rokken van een bloembol laat dit nummer zich afpellen, waarbij we steeds verder tot de kern raken. We bespreken verleden, heden en zelfs de toekomst, gaan in op het gebruik van bloembollen in eigen tuin en openbaar groen en mengen praktische informatie met gedegen achtergrond, een vrolijk bollenmengsel indachtig.

Een bloembol is geen saai ondergronds groeisel, het is een belofte aan lengende dagen nu die zienderogen korten. U mag van ons hetzelfde verwachten.

De redactie